



Den  
SCARFA!



Det er her, MATER  
OBSCURA, SAAVARDA,  
som hersker over alle  
moriganer, bor!



Jeg ved det.  
Jeg har været  
her før.



Ingen må  
følge efter  
mig!







**BRRROOM**



Kast faklen fra dig!  
Du har ikke brug  
for den mere.

!!



Vi har ventet dig. Mit navn er Brigga. Jeg har til opgave at føre dig til vores alles Moder.



Men tag først dette bæger. Og drik.

Hvad indeholder det?

Chul. Som dræber alle frygtssomme eller usle sjæle. Alle sjæle, som luller sig ind i illusioner som godhed eller gavmildhed, disse snurrepiberier, som de svage lever af.

Jeg har ingen sjæl.  
I dens sted bærer  
jeg jern og bronze.



Så vil  
synerne vågne  
i dig.



Godt. Mærker du  
varmen brede sig i  
din krop? Glødernes  
varme...



HELVEDES varme!!!!





JEG HAVDE GIVET DIG TIL  
OPGAVE AT HENTE FEEN  
SANCTUS TIL MIG!



Og det mislykkedes.  
En trolddom afskar  
mig vejen.

SVAGHED!  
Det er, fordi der stadig er  
et gran af menneskelighed  
i dig. En plet, der stammer  
fra din barndom.



Den barndom, hvor din far  
stadig levede. Har du stadig  
erindringer om ham?

Nej. Jeg  
har glemt alt.  
Jeg ved ikke, hvad  
en far er. Eller  
en mor.



Alt er slettet.  
Det troede jeg da. Jeg  
forestillede mig, at du var  
usårlig.

Det er jeg.  
Selv moriganer  
viger for mig,  
når jeg pas-  
serer!



Du er  
uforskammeret! Og  
indbildsk. Det vil du  
blive straffet for.  
Jeg tager natten  
som mit vidne.

Rødt er din farve.  
Jeg sender dig til  
det røde.



Jeg venter dig i  
den store sal. Der, hvor jeg  
viser mig, som jeg er.



Der, hvor du  
skal vise dig for  
mig, som du  
bør være!



Nu er du in-  
genting. Blot  
en næve, som  
knyttes.



En næve, som banker  
på ILDENS DØRE.



**KOM  
IND!**