

I MARACAIBO I VENEZUELA, ET STED, HVOR DER I DAG LIGGER ET MODERNE SUPERMARKED, LÅ DER DENGANG EN FORRETNING FULD AF MÆRkelige, NÆRMEST FORULRIGENDE TING...



DU VILLE TALE MED MIG, LEVI COLOMBIA?

KOM IND, STEINER

HVAD HAR DU FUNDET DENNE GANG?

DU ER JO EN AUTORITET PÅ OMRÅDET. HVAD MENER DU OM DEN HER STATUETTE?



DET ER ET MESTERVÆRK, EN LILLE PERLE FRA TLATICO-CIVILISATIONEN! MEN DET VIDSTE DU JO GODT I FORVEJEN, SÅ HVAD ER DET, DU VIL VIDE?

SAGEN ER, AT STATUETTEN KOMMER FRA AMAZONAS, MELLEM COLOMBIA OG ECUADOR, OG DER ER INGEN BYER I OMRÅDET.



STEDET VAR HELT LIKENDT, INDTIL DEN DAG HVOR... DET HER ER DEN ENGELSK OPDAGELSESREJSENDE ELIAH CORBETTS DAGBOG, HAN SØGTE SOM BEKENDT EFTER DET SAGNOMSPUNDNE ELDORADO OG REJSTE AD SAMME RUTE SOM DEN SPANSKE CONQUISTADOR, ORELLANA DER FULGTE MARAONON-FLODENS LØB NED TIL AMAZONAS...



HØR HER: "15. DECEMBER 1910. HEDEN ER ULIDELIG. PIERRE LA REINE ER SOM ALTID I HØJT HUMØR, HAN SYNGER OG LER HELE TIDEN. VORES FØRERE KOMMER NÆPPE TILBAGE. DE BLEV SKRÆKSLAGNE VED SYNET AF DET CYLINDRISKE TÅRN MIDT INDE I JUNGLEN. MEN JEG KAN NÆPPE BEBREJDE DEM DEN FØLELSE, DER BESTEMT IKKE ER FREMMED FOR MIG SELV: RÆDSEL."



"RÆDSEL... JA! JEG HAR ALDRIG SET ET CYLINDRISK BYGNINGSVÆRK SOM DETTE I LATINAMERIKA. KUN I MESOPOTAMIEN HAR JEG SET NOGET LIGNENDE. DET ER EJENDOMMELIGT AT STØDE PÅ DET HER I AMAZONAS."



DEREFTER SPRINGER HAN DIREKTE FRA 15. TIL 25. ELLER 26. DECEMBER. " ...FØRST I DAG KAN JEG ENDELIG SKRIVE. JEG ER I TVIVL OM DATOEN... INDIANERNE HAR SLÅET PIERRE LA REINE IHJEL, HAN GJORDE NAR AD DEM LIGE TIL DET SIDSTE..."





...JEG BURDE GØRE LIGESOM HAM, MEN DET KAN JEG IKKE, LA REINE VAR ET UTROLIGT MENNESKE: HANS STYRKE, HANS HUMØR DÆKKED E OVER NOGET SKRØBELIGT, SMERTEFULDT. LIGE TIL DET SIDSTE SPISTE HAN AF DISSE MAGISKE SVAMPE, SOM HAN KALDTE DEM, OG SOM HAN HAVDE FÅET AF EN MEDICINMAND FRA BELEM..."



"...TEONANACATL, GUDERNES SPISE, SOM GIVER STYRKE OG GIVER EN INDSIGT I FORTIDEN. MÅSKE SÅ HAN IKKE, HVAD DER VAR UNDER OPSEJLING. OG NU ER DET OP TIL MIG. HVIS NOGEN FINDER DENNE DAGBOG, BEDER JEG TIL AT DE VIL GIVE DEN TIL MIN FAMILIE. JEG SELV HAR NESTE OPGIVET HÅBET: JEG HÅBER BARE, AT ELDORADO FINDES, EN DAGSMARCH FRA DENNE LANDSBY."



DET VAR HANS SIDSTE ORD. HAN TALER OM ELDORADO, OG STATUETTEN HER STAMMER FRA SAMME OMRÅDE, HVOR DET CYLINDRISKE TÅRN BLEV FUNDET... HVIS JEG VAR UNG, VILLE JEG SELV TAGE UD OG LEDE EFTER DEN GÅDEFULDE BY.

HVOR HAR DU DAGBOGEN FRA, OG HVORFOR ER DU IKKE GÅET TIL MYNDIGHEDERNE MED DEN?



FORDI REGERINGEN VILLE SENDE NOGLE SOLDATER UD, SOM SÅ VILLE SLÅ INDIANERNE IHJEL... DESUDEN ER CORBETT OG LA REINE DØDE... JEG FIK DAGBOGEN AF EN MESTIZ SAMMEN MED NOGLE AF DE TO STAKLERS EJENDELE... DE MAGISKE SVAMPE FIK HAN AF EN JIVARO-INDIANER, SOM KUNNE BEKRÆFTE, AT DE TO OPDAGELSESREJSENDE VAR DØDE...

MAGISKE SVAMPE...?



GAD VIDE OM DE VIRKELIG GIVER EN INDSIGT I FORTIDEN...



HVAD MENER DU?

JEG HAR FÅET EN IDE...



JEG FORSTÅR IKKE...

MÅSKE ER DET VANVITIGT... MEN HVIS DU TILLADER, VIL JEG GERNE PRØVE DEM AF PÅ MIN VEN, SOM DU JO KENDER!



FOR EN MÅNED SIDEN BLEV HAN LETTERE SÅRET I HOVEDET AF ET GEVÆRSKUD*, OG SIDEN HAR HAN LIDT AF ET NÆSTEN FULDKOMMENT HUKOMMELSESTAB...



HAN ER ALLEREDE BLEVET TILSET AF FLERE LÆGER, MEN DE KUNNE IKKE HJÆLPE HAM. SÅ KAN VI LIGESÅ GODT PRØVE MED MAGI. JEG HAR SET MEDICINMÆND HELBREDE FOLK, DER VAR ERKLÆRET UHELBREDELIGE. DER HAR VI CORTO MALTESE, MANDEN SOM MÅSKE KAN LØSE DIT PROBLEM, LEVI COLOMBIA... FOR DET ER VEL DERFOR, DU KOM TIL MIG!



*SE I PIRATERNES FODSPOR - PÅ GRUND AF EN MÅGE



GODDAG, CORTO MALTESE! VI HAR FÅET BESØG AF LEVI COLOMBIA...

HVOR UNDERHOLDENDE!



DIN VEN HAR SIKKERT NOGLE SJOVE JULELEGE I BAGHÅNDEN.

GODDAG, CORTO MALTESE. EFTER SARKASMEN AT DØMME ER DE VED AT BLIVE FULDKOMMEN RASK... SIG MIG, SKAL JEG BLIVE STÅENDE?



ÅH, UNDSKYLD... SID NED, LEVI COLOMBIA... OG VÆR NU IKKE SÅ AGGRESSIV, CORTO! VORES VEN HAR BRUG FOR HJÆLP, OG JEG HAR LOVET AT HJÆLPE HAM... BEHØVER DU VÆRE SÅ AFVISENDE?



STEINER... ELLER HVAD DET NU ER, DU HEDDER... JEG FORSTÅR IKKE, HVAD I VIL MIG... MEN JEG SKAL NOK PRØVE AT OPFØRE MIG PÆNT, OG BAGEFTER KAN I ELLERS RENDE MIG! JEG HAR EN DRÆBENDE HOVEDPINNE, OG JEG ORKER IKKE AT HØRE JERES SNAK... PRØV NU AT FORSTÅ... JEG ER TRÆT!



GODT... JEG...

LAD MIG TALE MED HAM, LEVI... HØR HER, CORTO: TO OPDAGELSESREJSENDE, ELIAH CORBETT OG PIERRE LA REINE, TOG UD PÅ EN REJSE, SOM DE IKKE VENDTE TILBAGE FRA, RUINERNE AF EN INKABY ELLER NOGET ENDNU ÆLDRE I AMAZONAS ET STED I ECUADOR ELLER BRASILIEN. LEVI COLOMBIA VIL GERNE FINANSIERE EN 'EKSPEDITION', SOM VI TO SKAL GENNEMFØRE FOR AT FINDE UD AF, OM HISTORIEN HAR NOGET PÅ SIG!

PIERRE LA REINE?



EN POLITISK FANGE, SOM FLYGTEDE FRA GUYANA... DER VAR UDLOVET EN STOR DUSØR PÅ HAM... MEN INDIANERNE MYRDEDE BÅDE HAM OG PROFESSOR CORBETT...



MEN JEG VIL GERNE VIDE, OM BYEN FINDES: DET VILLE VÆRE EN EPOKEGØRENDE OPDAGELSE! JEG BETALER 20.000 DOLLAR, HVIS I SIGER JA... OG PÅ BETINGELSE AF, AT DET BLIVER MELLEMLIGT...



DE ER IKKE RIGTIG KLOG, LEVI... HVIS VI FINDER BYEN, DELER VI ALLE INDTÆGTER LIGELIGT!



MEN LAD MIG GÆTTE, NÅR VI HAR FUNDET BYEN, KOMMER REGERINGEN MED EN HEL MASSE PAPIRER OG DET ENESTE, VI FÅR UD AF DET, ER ÆREN. MEN EN UDSPEKULERET RÅD SOM DEM HAR VEL TAGET SINE FORHOLDSREGLER. TAGER JEG FEJL?



UDMÆRKET, CORTO... VI DELER LIGE OVER... OG HVIS VI FINDER BYEN MODREGNES FORSKLUDDET. I FÅR 10.000 DOLLARS NU. SÅ KAN I SELV LÆGGE UD FOR RESTEN FOR VI ER VEL OGSÅ FÆLLES OM RISIKOEN, IKKE?

DET ER EN FORNØJELSE AT TALE MED DEM, LEVI COLOMBIA!





HASTER...?
ÆH, IKKE SPOR...
JEG TROEDE, DET
VILLE SMAGE DIG,
MEN DU BRYDER
DIG MÅSKE IKKE
OM DET...?



JO, DET SMAGER DEJLIGT! DET ER
ELLERS IKKE LET AT FINDE GODE
SPISESVAMPE HER I
MARACAIBO...
HERLIGT!



DET ER
NOGLE SPECIELLE
SVAMPE...
MEXICANSKE...



JEG KAN IKKE LIDE, NÅR DU STIRRE
SÅDAN PÅ
MIG... OG DET FLYDER LIDT UD
FOR MIT BLIK...
JEG KAN DÅRLIGT SE...
JEG BLIVER PLUDSELIG
SÅ SØVNIG...!



JEG MÅ I SENG...
I MORGEN
FORBEREDER VI
VORES REJSE...
GODNAT, CORTO
MALTESE!



SOV GODT



NOGLE DAGE SENERE.
FLODBÅDEN 'MARAÑON' ER PÅ
VEJ NED AD RIO PASTANZA
I ECUADOR...



DU, STEINER... JEG HAR LÆST HELE MUNKEN CARVAJALS BERETNING OM ORELLANAS REJSE... DER STÅR, AT HAN VAR BLIND PÅ DET ENE ØJE, OG AT HAN MÅTTE TAGE KAMPEN OP MED EN STAMME AF KVINDelige KRIGERE... MEN IKKE ET ORD OM ELDORADO...

ER DET IKKE DET, DER ER FORMÅLET MED VORES TUR...?



VI SKAL FINDE DET, DE ANDRE IKKE KUNNE FINDE... ELDORADO... SYDAMERIKAS SAGNOMSPUNDNE BY...



OG DU GLEMMER DEN CYLINDRISKE BYGNING I JUNGLEN... SELV HVIS VI IKKE FINDER NOGET, BLIVER DET EN FANTASTISK OPLEVELSE...



DE HAR HELT RET... MAN SKAL IKKE SNYDE SIG SELV FOR EN OPLEVELSE... SELV OM DEN ER FÆRLIG... MEN JEG MÅ VIST HELLERE PRÆSENTERE MIG SELV. MIT NAVN ER PIERRE LA REINE.



PIERRE LA REINE? NAVNET VIRKER BEKENDT...

DET ER MULIGT... HVIS DE HAR VÆRET I CAYENNE, HAR DE MÅSKE HØRT NOGEN NÆVNE MIT NAVN... MEN DET ER SÅ LÆNGE SIDEN...



PIERRE LA REINE...?



OG DE ER CORTO MALTESE... JEG HAR TIT HØRT DERES NAVN...



...MEN JEG HAVDE IKKE FORESTILLET MIG, AT JEG SKULLE MØDE DEM HER I AMAZONAS PÅ JAGT EFTER DEN SKJULTE BY...



LINDSKYLD, JEG RYSER! JEG HAR EN SMULE FEBER, MALARIA... DET GÅR SNART OVER.



GØR OS SELSKAB, DE KAN MÅSKE FORTÆLLE OS NOGET OM DEN SKJULTE BY...